

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Schuif af en toe alle gedachten opzij

“Durf te kijken naar deze aarde, maar dan wel op een nieuwe manier. Kijk vanuit het perspectief van het innerlijke ervaren. Kijk dus bewust en merk op dat er veel meer aan de hand is dan wat je in kranten, op televisie en in andere media kan zien of horen. Als je naar de werkelijkheid van de aarde kijkt door de ogen van de medemens - door in zijn boeken te lezen of zijn denken te analyseren of wat dan ook - dan zal je ontgoocheld zijn, omdat de medemens de werkelijkheid niet kan zien zoals ze werkelijk is. De medemens maakt eigenlijk zijn eigen wereld. En ook al kan het binnen deze wereld heel mooi lijken, toch is het in heel veel gevallen helemaal niet mooi. Niettemin is het zo dat die medemens, die niet mooi is en niet met mooie dingen bezig is, voor een groot deel de manier bepaalt waarop naar de aarde wordt gekeken.

Je zou je in feite een eigen, diepere visie over de werkelijkheid van de aarde moeten kunnen vormen. Je zou moeten kunnen zien dat er nieuwe dingen tot stand komen en een innerlijke werkelijkheid zich ontvouwt. Als je daarmee rekening houdt, kan je de werkelijkheid beter en dieper begrijpen en ga je voorbij aan de oppervlakkige realiteit die door de meerderheid als de enige ware gezien wordt. Heel dikwijls bepaalt deze het leven van mensen.

Als je daaraan wil ontsnappen, is het belangrijk dat je op de eerste plaats tot stilte kan komen. Alle gedachten van anderen - en zelfs je eigen gedachten - moet je af en toe opzij schuiven om werkelijk in de stilte te kunnen komen. Dat is heel erg belangrijk.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 3: ‘De kracht van de stilte’) © Mayil.com